

kerk
in actie

Geef vluchtelingen
toekomst

**DIACONAAL JAARPROJECT
PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST**

Dit jaar ondersteunen wij de volgende organisaties:



**Terugkeerproject vluchtelingen –
Transithuis in Groningen**

Vreemdelingen die niet zijn toegelaten tot Nederland hebben hier geen perspectief. Zij dreigen vanuit de vreemdelingenbewaring op straat te komen, omdat zij geen recht hebben op voorzieningen. In hun land van herkomst zien zij vaak ook geen perspectief. Sinds december 2009 is er voor deze mensen het Transithuis (terugkehrhuis). Hier worden ze opgevangen en voorbereid op hun terugkeer.



Villa Vrede

Vijfduizend mensen in Utrecht mogen er niet zijn. Ze hebben geen verblijfsvergunning, geen recht op een woning of op werk. Ze leiden een onzichtbaar leven.

Bij Villa Vrede zijn ze wel in beeld. Hier zijn ze welkom voor een kop koffie of een spelletje. Ze volgen er taallessen of leren fietsen repareren. Aya is iedere week in Villa Vrede te vinden. Hier is er even rust, midden in de zorgen.

Collectedata 2016

3 januari	3 juli
27 maart Pasen	7 augustus
1 mei	4 september
29 mei	2 oktober
12 juni *	20 november
	4 december

*Openluchtdienst

Namens het Missionair Diaconaal Overleg:

Nel Koster

DOH coördinator

Email: nelkoster@planet.nl

Gerard Engel: namens CvD

Dënise Smit: Wilhelminakerk / Oude Kerk

Jac. Christiaanse: Johanneskerk

Lukas Meints: Johanneskerk

Marianne Uit den Bogaard: Emmakerk

Pieter de Waard: Emmakerk

Wilt u een gift overmaken? Dat kan op rekeningnummer: NL90RABO0304725390 t.n.v. College van Diakenen, o.v.v. 'Jaarproject 2016'.

Geef vluchtelingen toekomst

DIACONAAL JAARPROJECT PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST

In 2016 zet de Protestantse Gemeente Soest zich in voor vluchtelingen in Nederland. We helpen mensen voor wie hier geen perspectief is terugkeren naar hun land, en steunen een project in Utrecht voor ongedocumenteerden, mensen zonder verblijfsvergunning.

Terugkeerproject vluchtelingen – Transithuis in Groningen

Vreemdelingen die niet zijn toegelaten tot Nederland hebben hier geen perspectief. Zij dreigen vanuit de vreemdelingenbewaring op straat te komen, omdat zij geen recht hebben op voorzieningen. In hun land van herkomst zien zij vaak ook geen perspectief. Sinds december 2009 is er voor deze mensen het Transithuis (terugkeerhuis). Hier worden ze opgevangen en voorbereid op hun terugkeer.

Samen met hen wordt er aan gewerkt om belemmeringen voor terugkeer weg te nemen. Dit houdt onder andere in: de opbouw van een sociaal netwerk in het land van herkomst, waardoor de terugkerende vreemdeling meer perspectief heeft na terugkeer. Zonder sociaal netwerk kan de vreemdeling geen leven opbouwen in het land van herkomst. Ook wordt een plan gemaakt om inkomsten te verwerven en te wonen. Zo nodig wordt geregeld dat noodzakelijke gezondheidszorg of scholing mogelijk is.

Door al deze ondersteuning kunnen ook gevoelens van schuld en schaamte over de falende poging tot migratie worden weggenomen. Kortom het draait om perspectief. Door nieuw perspectief kan de vreemdeling duurzaam terug naar zijn land van herkomst. Dit werkt door naar de naaste omgeving in het thuisland.

Het Transithuis werd kleinschalig en met eigen middelen opgezet. Kerk in Actie zamelde geld in voor de oprichting van het terugkeerhuis. Stichting INLIA zorgt voor de praktische invulling en inrichting er van. In het project wordt verder samengewerkt



met het Justitiepastaat, ICCO, het Leger des Heils en de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). In de afgelopen jaren zijn – op kleine schaal – mensen succesvol teruggekeerd en is er niemand aan de straat (terug)verloren. Langzaam wordt het project uitgebreid.

Villa Vrede - Een plek om te bestaan

Ze bestaan, maar ze mogen er niet zijn. In Utrecht verblijven naar schatting vijfduizend mensen zonder verblijfsvergunning. Ze hebben geen status, geen burgerservicenummer. Ze mogen dus niet werken, hebben geen recht op sociale voorzieningen en kunnen geen huis huren om in te wonen. Ze leiden een onzichtbaar bestaan.

Welkom in Villa Vrede

In Villa Vrede worden deze mensen wel gezien en bij hun naam genoemd. Hier kunnen ze elkaar ontmoeten en hun dag zinvol doorbrengen. Zij volgen er taallessen, leren fietsen repareren, doen een spelletje of krijgen informatie over hun rechten. Iedere woensdagmorgen komt Aya met haar jongste dochter naar Villa Vrede. Haar oudste dochter gaat naar de basisschool, naast het gebouw. Aya komt uit West Afrika. Haar vader, een politiek activist, werd vermoord en Aya werd gevangen genomen en mishandeld. Een kennis wist haar te bevrijden en haalde haar naar Nederland. Aya's twee dochters zijn erkend door haar ex-partner en hebben een Nederlands paspoort. In 2008 werd haar asielaanvraag afgewezen. "Wat kan ik zeggen, ik ben gewoon illegaal. De kans is groot dat ik terug moet naar mijn geboorteland zonder mijn dochters." Aya heeft genoeg redenen om te blijven vechten. En dankzij de hulp van de vrijwilligers van Villa Vrede houdt ze vol. Vrouwen zoals Aya worden in Villa Vrede met open armen ontvangen. Het is niet alleen voor hen, maar ook voor hun kinderen belangrijk dat ze Nederlands leren. Voor maar 20 euro zorgt u ervoor dat een groep vrouwen een maand lang taallessen krijgt. Doet u mee?

